

גברותי ורבותי שלום רב,

שמי מנאר אבו דחל ערביה, מוסלמית מהעיר לוד במדינת ישראל- חברה בתנועת נשים עושות שלום.

ראשית אודה לארגון האסיפה הכללית הפרלמנטרית של הים התיכון, אשר העניקה את פרס שנת 2017 לתנועת נשים עושות שלום.

וזאת כי התנועה תומכת בשלום, פתרון מכבד ולא אלים, ופועלת להגיע להסכם מדיני מוסכם בין הישראלים והפלסטינים.

הפרס הזה מסמל בשבילנו- גאווה ותמיכה שנמשיך הלאה בעבודתנו בתחום השלום והביטחון. ואנחנו נשים עושות שלום לא נעצור עד שנגיע להסכם מדיני.

נשים עושות שלום היא תנועה ישראלית, אזרחית התנדבותית.

התנועה הוקמה בשנת 2014 במהלך המלחמה בין עזה לישראל. בזמנו החליטה קבוצת נשים לפעול ולשנות את שפת השנא והפחד לשפת אהבה וביטחון בין שני הצדדים.

התנועה מכילה בתוכה נשים ערביות ויהודיות- חילוניות ודתיות מכלל הקשת הפוליטית. וכמובן ישנה קבוצת לא קטנה של גברים, שהתאחדו בעוצמה ונחישות להביא את השלום והביטחון לעתיד טוב יותר לילדיהם.

מטרות התנועה:

1. לפעול לקידום הסכם מדיני לפתרון הסכסוך הישראלי פלסטיני, פתרון מכבד ומוסכם ע"י שני הצדדים.
2. לערב נשים במוקדי קבלת החלטת בדגש על נושא ביטחון ושלום עם הרוח של החלטת האו"ם 1325.

התנועה מקיימת פעילויות רבות בשטח ומשאירה רושם עצום בזירה הפוליטית והציבורית בכלל, להלן חלק מהן:

1. שיתוף פעולה בין נשים ישראליות ופלסטיניות העובדות במקביל לתנועתנו ובמעגלים מתרחבים. דבר המחזק את הסיכוי לפתרון של שלום כולל. לדוגמה: הקמנו באוקטובר האחרון - אוהל הגר ושרה בים המלח והשתתפו בו מאות אלפי נשים פלסטיניות וישראליות.

2. להעלות את הצורך בפתרון מדיני לראש סדר היום - באמצעות הפעלת לחץ ישיר – תקשורתית, וציבורי על מקבלי ההחלטות. לדוגמה, נמצאות שבועית בימי שני בכנסת הישראלית.

3. הקמת פעילויות שטח ובמדיה במטרה להרחיב ולהעמיק את ההבנה בנושא ההסדר המדיני כדי לצרף עוד נשים גברים לתנועה. לדוגמה: אנחנו נוכחים פעם בחודש בצמתים בכל רחבי הארץ.

באשר לסיפור הצטרפותי לנשים עושות שלום, אני מאמינה בהובלה נשית, המאופיינת בשיח מכיל וחשיבה יצירתית. בנוסף, לנשים יש את היכולת להגיע לתשובות וצרכיהם של כלל התרבויות.

למדתי מהתנועה: את היכולת להגשים חלומות, ואת היכולת לבנות ולקדם חברות שונות ולשגשג כלפי ביטחון ושלום.

נשים עושות שלום הן הוכחה ליכולתם של בני האדם לחיות יחד, חיים של ביטחון ושלום.

המאפיין הייחודי בעבודת התנועה הוא החיפוש אחר המשותף בין שני העמים, וזאת הסיבה להצלחתנו.

השלום אינו אוטופיה, השלום הוא בסיס מוחלט לחיים משותפים לשני העמים בחירות. לכן, אנו מבקשים מחברי וחברות הארגון, סיוע ושיתוף פעולה יחדיו, עד שנגיע להסכם מדיני בין העמים הישראלים והפלסטינים.